

PINKSTEREN



**In deze dienst zullen Patricia Barendregt en Tamar Robbemond
Openbare Belijdenis doen**

**Voorganger: ds. Gertjan Robbemond
Muzikale leiding: dhr. Leo Lommers**

=====

VOORBEREIDING

Woord van welkom door de ouderling van dienst

Terwijl de tafelkaarsen worden aangestoken zingen wij: Lied 288 (2x)

288:1 Goedemorgen, welkom allemaal,
ik met mijn en jij met jouw verhaal,
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
alles mag er zijn!
God, ik vraag U, kom in onze kring.
Wees erbij wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met uw verhaal
verteld in mensentaal.

Bemoediging en drempelgebed

O. Onze hulp is in de naam van de Heer
Gem. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
O. Laten wij bidden:
..... door Jezus Christus, onze Heer.
Gem. AMEN.

Intochtslied (staande) Lied 33: 1 en 2

- 33:1 Kom nu met zang en roer de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word'als nooit tevoren
door wie Hem behoren
t feestlied ingezet!
Meld de blijde mare
bij de klank der snaren,
steek de loftrompet.
- 33:2 Zing al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde / overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Hem'len hoog verheven, / vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.

Groet

Vg. De Heer zij met u!

Gem. OOK MET U ZIJ DE HEER. *(gemeente gaat zitten)*

Zingen Ik zal er zijn (Sela)
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

(Intermetzzo)

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

(Intermetzzo)

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Vg. Laten wij bidden:door Jezus Christus onze Heer.
Gem. Amen

Aandacht voor de kinderen.

Met de kinderen: Filmpje Meester Richard
Aansluitend gaan zij naar de kinderdienst.

Schriftlezing Handelingen 2: 1 - 13

Zingen Lied 691

691:1 De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegengaan,
een koele bries die zuivert.

691:2 De Geest van God is als een vuur,
als vlammen felbewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmte in hart en ogen.

691:3 In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.

Verkondiging

Zingen Toon mijn liefde (Opwekking 705)
Aan de maaltijd wordt het stil,
als de meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht,
elk apart de voeten wast en zegt:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen

Refrein: Toon mijn liefde, aan de ander
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen

-Refrein-

De kinderen komen terug

DIENST VAN HET ANTWOORD

**In ons midden doen Patricia Barendregt en Tamar Robbemond
belijdenis van hun geloof**

Inleiding - Persoonlijk geloofsverhaal van Patricia en Tamar

Vandaag willen we ook met elkaar van ons geloof getuigen

We zingen staande (melodie Lied 975)

Ik geloof in God de Vader,
Hij die heel de schepping draagt.
Als een vriend komt Hij ons nader
wanneer wanhoop ons belaagt.
Hij doorgrondt en kent ons leven
en wij zijn door Hem aanvaard.
Van zijn liefd' kan niets ons scheiden
want wij zijn Hem alles waard.

Ik geloof in Jezus Christus,
Zoon van mensen, Zoon van God,
die als broeder ons nabij kwam
toen Hij droeg het menselijk lot.

Hij leerd' ons dienstbaar leven:
kiezen voor de minste mens.
Zelfs de dood hield Hem niet tegen
want 'verzoening' was zijn wens.

Ik geloof de Geest die heilig
als een vuurgloed ons verwarmt.
Geest die troost en steeds bemoedigt
als het leven ons verlamt.
Geest die liefde in ons hart legt
en ons enthousiasme voedt;
Geest die als een nieuwe adem
ons weer hoopvol leven doet.

**gemeente gaat weer zitten*

Vervolg inleiding

Belijdenisvragen

Gebed

Zegen

Patricia en Tamar zullen gezegend worden

Verwelkoming door de gemeente (allen gaan staan)

Vg. Gemeente van Christus,
Patricia en Tamar hebben hun geloof beleden en
mochten gezegend worden met de gave van de Heilige
Geest.

Wij willen hen omringen met onze gebeden,
en samen met hen de weg van het Koninkrijk gaan.
Zo verwelkomen wij hen in ons midden.

**Gem. Welkom, kinderen van God,
welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.**

Vg. De vrede van de Heer zij altijd met u.

Gem. En met uw geest

Luisterlied Je staat niet alleen (Guus Meeuwis)

Dankzegging en voorbeden

Dk. Zo bidden en zingen wij: Lied 368g
368g:1 Adem van God, vernieuw ons bestaan.

Stil gebed

Onze Vader

Mededelingen

Education gives hope

Inzameling van de gaven

1^e Pinksterzending, 2^e Kerkenwerk

Slotlied (staande) Behoed en bewaar Jij ons, lieve God (ZZZ 252)

- 1 Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
wijs Jij ons de goede wegen.
Wil in de woestijn
het manna zijn,
omgeef Jij ons met jouw zegen.
- 2 Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
wees met ons in al het lijden.
Wees warmte en licht,
een menselijk gezicht
nabij ons in donkere tijden.
- 3 Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
en geef geloof en vertrouwen:
een vlam die niet dooft,
in vrede gelooft.
Geef dat wij daar zelf aan bouwen.
- 4 Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
omgeef Jij ons met jouw zegen.
Wil in de woestijn
een bron voor ons zijn
en zet ons op nieuwe wegen.

Zegen (gezongen 'Amen')

Het licht voor ons uit . . .

Na afloop van de dienst kunnen Patricia en Tamar voor in de kerk
gefeliciteerd worden.